



## Gipsy Mission Nieuwsbrief oktober 2013

De kop is eraf. De scholen zijn begonnen en het kerkelijk leven heeft zijn ritme weer opgepakt.

Na een periode van vakantie zijn we weer gestart. Hoewel vakantie? Ook deze zomer zijn er weer groepen bij verschillende projecten aan de slag gegaan met klussen, bouwen, graven, schilderen en natuurlijk het kinderwerk. Voor vele een reis om nooit te vergeten.

Voor het bestuur is de zomer een periode zonder vergaderingen maar het werk gaat wel door. Regelmatig is er overleg met de werkers in het veld over de kinderen, de gebouwen en de medewerkers.

Deze zomer heeft Renata besloten elders te gaan werken. Renate werkte in Nagyberég. In de ochtend gaf ze les aan de kleuters in het multi functionele gebouw en in de middag gaf ze de zigeunerkinderen naschoolse huiswerkbegeleiding. We zullen haar missen.. We wensen haar alle goeds in haar nieuwe baan. Gelukkig is Ference erin geslaagd om een nieuwe medewerker te vinden. We hopen tijdens de najaarsweek met haar kennis te maken.

Het is bijzonder te zien dat door alles heen groei te zien is. Groei in geloof, groei in lengte (peuters worden kleuters etc) en groei in de projecten. We zijn er dankbaar voor.

Ook binnen ons werk is de crisis voelbaar. We zijn dan ook dankbaar dat u als achterban ons werk blijft steunen. Het geeft zoveel hoop voor de toekomst van de zigeunergemeenschap in Roemenië en Oekraïne.

Een groet namens het bestuur van Gipsy Mission

*Frouwkje Genuit*

### **Târgusor - Roemenië** [online donatie voor Târgusor](#)

Deze zomer kwam er een vraag van het Corderius college in Amersfoort. Is het mogelijk om een werkweek te organiseren naar een van de projecten van Gipsy Mission. Na een aantal gesprekken is er contact gelegd met Dan Laslo van Gipsy Mission Hungary. Samen met het Corderius college zijn ze plannen aan het maken voor een werkweek in Târgusor.

Een school uit Amersfoort bouwt aan een school in Târgusor. Samen werken aan een toekomst voor jezelf maar ook voor een zigeunerkind. We houden u op de hoogte.

Voor het project in Târgusor is ook steun gekomen uit Zeeland. De Stichting Hulp aan Roemenië uit Aagtekerke gaat een uitbreiding van dit project sponsoren. We zijn blij met deze samenwerking.



### **Mezövári - Oekraïne** [online donatie voor Mezövári](#)

Mezövári heeft dit jaar een groep uit de Ichthusgemeente in Amersfoort op bezoek gehad. Er is veel werk verzet om de kleuterschool klaar te maken voor de kinderen. We hoopten dat in september het gebouw in gebruik genomen kon worden. Helaas leven we nu begin oktober en de kinderen zitten nog in de oude school. Hier leren we geduld en vertrouwen te hebben.

Ook de Ichthusgroep heeft een dagboek bijgehouden. Hierbij een fragment voor het hele verhaal en de foto's <http://missionmezovari.waarbenijj.nu/>

*Vandaag hadden we de eerste werkdag. Na een goed ontbijt reden we naar Mezovari waar we het vrijwilligerswerk de komende dagen zullen verrichten. De reis duurde iets langer dan verwacht vanwege de vele gaten in het wegdek. We werden daar hartelijk ontvangen door Magduska en haar gezin. Na de dagopening met koffie zijn de mannen de geulen in het terrein gaan dichtscheppen en zijn de vrouwen onkruid gaan wieden en het terrein kindvriendelijk (zonder stenen) gaan maken. De meiden zijn bij de zigeunerkinderen gaan kijken op het kinderverblijf. We hadden op 110 kinderen gerekend, helaas waren het er maar twaalf vanwege een hepatitis uitbraak. Veel kinderen mogen hierdoor niet meer langskomen zonder weer gezond te zijn verklaard door een dokter. De kinderen (3 tot 6 jaar) die er wel waren, waren zeer onder de indruk van hun nieuwe bellenblaas! Ook hebben ze leren touwtje springen. Rond twaalf uur gingen de kinderen lunchen en slapen tot 3 uur. Wat ons opviel was dat het gezongen gebed verdacht veel leek op het "Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan...".*

## Valea lui Mihai - Roemenië [online](#)

[donatie voor Valea lui Mihai](#)

Deze zomer is er weer een kinderkamp geweest. Heerlijk samen spelen, samen eten, samen zingen en slapen. Soms met wat heimwee, maar over het geheel hebben de kinderen genoten. Ook dit jaar is er weer afscheid genomen van kinderen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan. Op weg om een vak te leren, op weg naar een plaatsje in de wereld waarin ze leven. Dit betekent voor alle kinderen dat ze kiezen tegen de tradities in. Wilt u voor hen bidden voor kracht en wijsheid en vooral voor doorzettingsvermogen. De toekomst ligt open maar juist nu de pubertijd begint wordt van hen gevraagd als een volwassene te kiezen. Daar is veel moed en kracht voor nodig.

## Nagybereg - Oekraïne [online donatie voor Nagybereg](#)

Dit jaar is De PKN gemeente uit Doorn voor een werkvakantie naar Nagybereg gegaan. Hierbij een klein stukje uit hun reisverslag:

*Ook deze morgen moesten we weer vroeg bij de kindergarden aanwezig zijn. De broodjes voor de kinderen werden gesmeerd en de lege pakken melk werden beplakt met wit papier. Deze morgen stond Bartimeüs in de spotlight. We beelden het verhaal uit, via een toneelstukje, hoe Jezus Bartimeüs bij zich nam en ziende maakte. Ook de kinderen mochten het toneelstukje naspelen, waardoor wederom de grote chaos alweer begon. Ook mochten de kinderen een testje doen; hoe goed ze konden ruiken. We hadden verschillende specerijen in bekertjes gedaan, waarna de kinderen mochten ruiken wat het was. Dit viel erg goed in de smaak, oh nee sorry in de geur. Na het eten van een sneetje brood en het halen van een frisse neus, begonnen we aan het knutselwerkje wat bedacht was door Birgit en Roffel. Het maken van een tasje. Op het tasje mochten verschillende lichtbronnen gemaakt worden, om in de sfeer te blijven van het Bijbelverhaal. De tasjes vielen niet bij iedereen in de smaak. De boys vonden het een beter idee om kruizen te maken van het overgebleven hout. Ook hiermee was iedereen in z'n sas. Daarna konden de Hollandse spellen beginnen. We deden koekhappen, zaklopen en touwtrekken. De kids waren door het dolle heen. Na een overheerlijk koekje mochten de kinderen hun weg vervolgen naar huis. De mannen waren intussen hard bezig met het vormen van het paviljoen. Na deze dag begon het paviljoen dan toch echt vorm te krijgen. Ook de dames werden enthousiast en kwakte overal een likte verf. (Meer lezen: <http://nagyberegpkndoorn.waarbenijj.nu/>)*

Er is veel werk verricht met een prachtig resultaat. Nagybereg heeft haar paviljoen. Doorn bedankt voor jullie inzet. Voor de kinderen was het een onvergetelijke zomer. Het laat hen zien dat de wereld niet alleen maar hard en oneerlijk is maar dat er ook mensen zijn die liefhebben.



## Albis - Roemenië [online donatie voor Albis](#)

In Albis is deze zomer een eerste doopdienst geweest. Heel langzaam groeit er een gemeenschap. 17 Zigeuners hebben belijdenis van hun geloof gedaan. Een bijzondere dienst voor velen.



## Oproep: Kent u...???

Beste mensen, zoals u kunt lezen zegent de Heer ons werk. Daar kunnen we van genieten, tegelijkertijd geeft het ons zorg. Er is nog zoveel werk te doen. De velden zijn wit om te oogsten (zie Matt 9). Wij zijn op zoek naar verbreding van onze achterban om de huidige groeiende projecten te kunnen blijven doen.

- Kent u kerken die op zoek zijn naar een diaconaal project?
- Kent u bedrijven op zoek naar een goed doel om te sponsoren?
- Kent u particulieren die eenmalig of structureel steun willen bieden?

Een diaconale reis maakt veel los. Zowel in de voorbereiding als tijdens de reis zelf. Het is leuk te zien



Op de foto valt te zien dat de buitenkant van het multi functionele centrum nog moet worden gedaan. **Welke groep of kerk neemt dit komende zomer voor haar rekening?**

hoeveel creativiteit er bij mensen ontstaat als ze de mogelijkheid hebben om een verschil te maken voor mensen die weinig bezitten en zonder hoop leven. Ook in deze nieuwsbrief getuigen de werkvakanties met deelnemers uit Amersfoort en Doorn hier weer van. Het is bijzonder om te zien hoe mensen uit Nederland tijdens een reis worden aangeraakt door de situatie daar. Dergelijke reizen zijn een zegen voor de mensen in Roemenië en Oekraïne. Ze ervaren dat ze waarde hebben en niet waardeloos zijn. De groep die komt helpen wordt zich bewust van eigen rijkdom en ontdekt dat samen zingen, bidden en zorgen geestelijke groei en kracht geeft..

De oproep blijft, **Kent U.....?**

*Elke actie hoe klein ook maakt een verschil in Uw en hun leven.*

## Wordt vriend op Facebook

Veel mensen delen informatie op Facebook. Ook Gipsy Mission heeft een grote groep vrienden/volgers. Vrienden op Facebook blijven gemakkelijk op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Vriend worden op Facebook? [Klik hier](#)



## Maak nu uw gift over

Klik op [online donatie](#), u kunt dan online een gift geven. Maar u kunt natuurlijk ook een overschrijving doen naar bankrekening NL40 RABO 038482557 t.n.v. Gipsy Mission te Renswoude, o.v.v. Nieuwsbrief oktober 2013.

**Wilt u ons structureel ondersteunen? ⇒ Adopteer een schooldag**

Indien u ons werk structureel wilt ondersteunen, wordt dan [vaste dagsponsor](#) voor één van de projecten. Door op de link te klikken komt u op de website, alwaar u kunt kiezen welk project u blijvend wilt ondersteunen.



## Voor de kinderen

Wil je een spreekbeurt houden of iets anders doen voor jullie leeftijdgenootjes in Roemenië of de Oekraïne. Je kunt misschien een sponsorloop houden en je door de buurt laten sponsoren, of auto's wassen, boodschappen doen, bedenk het maar. De mooiste acties krijgen een vermelding op de Gipsy Mission website en op onze Facebook pagina. Laat ons je actie even weten (graag met foto) via [info@gipsymission.nl](mailto:info@gipsymission.nl).

Dank dat u mee wilt werken aan hulp voor zigeuners, dank voor uw steun en uw gebed.

Informatie: [Contact formulier](#) - Bankrekening NL40 RABO 03824 82557 t.n.v. Gipsy Mission te Renswoude

GipsyMission nieuwsbrief oktober 2013

Ons mailadres is:  
[info@gipsymission.nl](mailto:info@gipsymission.nl)

Copyright (C) 2013 GipsyMission All rights reserved.  
Stuur met [deze link](#) onze nieuwsbrief aan uw kennissen.  
Met [deze link](#) meld u zich van onze nieuwsbrief af.