

Oekraïne in brand!

Nieuwsbrief april 2015

*Oorlog in een land is een beetje sterven elke dag.
Afscheid nemen van man of zoon.
Zoeken naar manieren om te leven, om je te kleden, om voedsel te kopen.
Oorlog in een land is overleven in de puurste vorm.
Is hopen dat ergens ter wereld iemand je leed ziet en in actie komt.*

Dit is wat we zien in Oekraïne als we onze projecten bezoeken. De oorlog is daar net zo ver vandaan als de reis die we moeten maken naar onze projecten, maar o zo zichtbaar. Voedsel is 3 keer duurder. Brandstof ook. De maaltijden op de projecten zijn gestopt. De regering betaalt niet meer. Mannen gaan het leger in, maar krijgen geen soldij. Thuis zit men zonder inkomen en met de grote vraag, hoe overleven we de dag. Eén maand werken in Duitsland is anderhalf jaarsalaris in Oekraïne. Mensen proberen op allerlei manieren aan werk te komen en geld te verdienen. Het breekt ons hart dit te zien en roept de vraag op wat kunnen we doen? We hopen met de acties op uw hulp te kunnen rekenen.

Namens het bestuur,
Frouwkje Genuit



Oekraïne [online donatie voor de projecten in Oekraïne](#)

Wonderlijk is het dat, ondanks de gevolgen van de oorlog, de projecten in Oekraïne goed lopen. Dat hebben we op onze voorjaarsreis als bestuur van Gipsy Mission weer mogen beleven. De kinderen komen naar de buitenschoolse opvang in Mezöváry en Nagyberég. Ze leren lezen en schrijven, spelen en hygiëne. Het goed laten draaien van de projecten vraagt, zeker onder deze omstandigheden, wel veel van de creativiteit van onze leraressen, pastoren en werkers in het veld.

We willen u dan ook vragen om hen mee te nemen in uw gebeden. Het leven is zwaar, het vertrouwen wordt op de proef gesteld. Wilt u bidden voor kracht, moed, volharding, maar bovenal voor vrede.

Als bestuur kijken we waar we extra ondersteuning kunnen bieden en op welke wijze. Hierbij valt te denken aan het bekostigen van de maaltijden, het aanschaffen van lesmaterialen of het investeren in hout dat als brandstof kan dienen voor de komende winter. Ook uw hulp willen we hierbij vragen.



Roemenië [online donatie voor de projecten in Roemenië](#)

Het tweede deel van de reis ging naar Roemenië. Wat een feest.

De nieuwe school in Târgusor is nu volop in gebruik. Als bestuur mochten we het resultaat bekijken. We ontmoeten daar dit jongetje. Net begonnen op school en vol overgave streepjes aan het zetten in een schrift. Vlak voor we weg zouden gaan kwam hij het laten zien. Hij had zijn twee bladzijden af en was zo trots. En wij met hem. Hij stal ons hart. Hij liet zien waarom we met dit werk bezig zijn. Kinderen een kans geven op een toekomst.

We kregen een voorproefje van de uitvoering voor Pasen. Een prachtig miniconcert van muziek, zang en voordracht. In de nog korte tijd dat dit seizoen gewerkt wordt is er veel resultaat. Vol bewondering en dankbaarheid hebben we het mogen meemaken.



Ook zijn we in Pir geweest. Wat werd daar weer uitgekeken naar de jeugdgroep van het Corderius college. Eind april gaat een groep HAVO/VWO leerlingen daar op werkweek. Er zal een keuken geplaatst worden en kinderwerk gedaan worden. De bewoners van Pir hebben het Corderius in hun hart gesloten en het Corderius de bewoners van Pir. Als bestuur van Gipsy Mission zijn we enorm blij met deze samenwerking. Beide groepen leren van elkaar. Toekomst wordt samen gebouwd.

Pastor Bela heeft ons gevraagd of we willen uitkijken naar tweedehands accordeons. Hij is bezig met het vormen van meerdere muziekgroepen onder de zigeuners en wil hen graag de accordeon leren spelen. Heeft u misschien nog een niet gebruikte accordeon of kent u iemand die ons daaraan kan helpen, dan horen we het graag (info@gipsymission.nl).

Valea lui Mihai - Roemenië [online donatie voor Valea lui Mihai](#)

De kerk groeit. De buitenschoolse opvang bij Areke heeft haar routine weer gevonden. In september is er weer een nieuwe groep met 'kleine wilden' gestart. Het is altijd weer mooi te zien hoe de kinderen al na een aantal maanden op de projecten veranderen. Ze leren de regels te volgen. Ze leren leren, ze leren lezen en rekenen en worden trots op zichzelf, omdat het lukt.



Bent u op zoek naar een project ?

De voorbeeld functie van dit project wordt duidelijk zichtbaar. Ook Gipsy Mission Romania, onze contactorganisatie in Roemenië, neemt het concept over en start naschoolse opvang projecten. Projecten die Gipsy Mission Nederland graag ondersteunt door het koppelen van sponsors aan deze projecten

Voor het project in Sanislău moet het gebouwtje worden uitgebreid voor een nieuwe naschoolse huiswerkbegeleiding die in samenwerking met de lokale school wordt opgezet. We zijn op zoek naar een gemeente die zich aan dit project wil verbinden. Wie durft het aan om dit project te ondersteunen? Voor informatie kunt u terecht bij info@gipsymission.nl

We vinden het fijn om groepen enthousiaste mensen te verbinden aan een project. U kunt een band opbouwen, resultaten volgen en op alle aspecten meeleven. Samen werken en samen dragen. Dat geeft hoop voor de toekomst.

Elke actie hoe klein ook maakt een verschil in uw en hun leven. Steunt u het project in Sanislău!



Roemenië - zomerreizen

Deze zomer vertrekken er verschillende groepen naar Roemenië om op de projecten de handen uit de mouwen te steken. We zijn benieuwd naar hun ervaringen. We houden u op de hoogte.

Van het bestuur

Na de zomer gaat ds. Ton van der Wekken verhuizen naar Dokkum. We feliciteren hem met zijn nieuwe gemeente. Zijn hart zal zeker bij het werk van Gipsy Mission blijven, maar hij zal het stokje als voorzitter van Gipsy Mission overdragen. We bedanken Ton voor zijn jarenlange inzet voor Gipsy Mission.



Nawoord

We zijn dankbaar voor de resultaten die we zien bij de projecten. We hopen op uw steun voor de komende maanden. Mocht u meer willen zien of horen, we komen graag wat vertellen en laten zien.



Wordt vriend op Facebook

Veel mensen delen informatie op Facebook. Ook Gipsy Mission heeft een grote groep vrienden/volgers. Vrienden op Facebook blijven gemakkelijk op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Vriend worden op Facebook? [Klik hier](#)



Maak nu uw gift over

Klik op [online donatie](#), u kunt dan online een gift geven. Maar u kunt natuurlijk ook een overschrijving doen naar bankrekening NL40 RABO 0 382482557 t.n.v. Gipsy Mission te Renswoude, o.v.v. Nieuwsbrief April 2015.



Dank dat u mee wilt werken aan hulp voor zigeuners, dank voor uw steun en uw gebed.
Informatie: [Contact formulier](#) - Bankrekening NL40 RABO 0 382482557 t.n.v. Gipsy Mission te Renswoude

GipsyMission Nieuwsbrief April 2015

Ons mailadres is:
info@gipsymission.nl

Copyright (C) 2015 GipsyMission All rights reserved.
Stuur met [deze link](#) onze nieuwsbrief aan uw kennissen.
Met [deze link](#) meld u zich van onze nieuwsbrief af.